

# Achtergrond van het Michaëlsfeest



Op 29 september vieren wij het feest van Sint Michaël. Dit feest is het eerste feest dat ons, samen en met Sint Maarten en Sint Nicolaas, voorbereid op het Kerstfeest. Michaël wordt gezien als de bringer van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen, voor een goede oogst. Hij geeft ons de kracht en een helpende hand de komende periode door te komen.

Rond deze tijd laten we de zomer achter ons, de uitbundigheid van de zomer is nog wel te zien, alle gewassen woekeren en je kunt de enorme groeikracht die ze bezaten nog zien. Nu is deze op zijn eind, de natuur verstilt en bereid zich voor op het terugtrekken en afsterven.

Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. We zien de rijkdommen van het land, van de aarde. Alles wat we hebben mogen oogsten om onszelf mee te voeden de komende tijd. Hiermee is het Michaëlsfeest ook een dankfeest, dat al eeuwenlang op vele plaatsen en op tal van manieren wordt gevierd.

Wij danken voor alles wat we hebben mogen oogsten de afgelopen periode, zowel van het land maar ook innerlijk, wat hebben we mogen ontvangen, wat hebben we mogen leren? Hebben we de moed en kracht dit mee te nemen en dit te gaan en blijven leven en uitdragen?

Het Michaëlfest staat voor deze moed en dapperheid, we willen moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden.

De aarstengel Michaël zal ons helpen in ons gevecht met de krachten van het donker en de kou, die symbolisch neergezet wordt in het verhaal van Joris en de draak.

Het verhaal van Joris (de verpersoonlijking van de aarstengel) en de draak (de duistere macht) is een oproep om het kwaad te herkennen en een halt toe te roepen. Joris laat zien dat je het duistere tegemoet kunt treden. Hij redt de prinses (de zuivere mens) uit de klauwen van de draak.

De draak staat voor het slechte in de wereld, maar ook voor het slechte in onszelf. Michaël geeft ons de moed het slechte in onszelf te overwinnen en een evenwichtig mens te worden die doelbewust kan kiezen en grenzen kan verleggen. Naast Joris en draak is ook de weegschaal een belangrijk symbool. De weegschaal symboliseert Michaël als bringer van evenwicht tussen licht en donker, tussen zomer en winter, tussen goed en kwaad, tussen hemel en aarde.

Wij moeten net als hem de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan. Ook die draak in onszelf die ons er van weerhoudt een geestelijk wezen te zijn, om ons licht te laten schijnen! Michaël zal met zijn zwaard het licht overdragen aan Sint Maarten. Sint Maarten ontvangt dan het licht en verlicht zo de weg naar Kerst.

Michaël, Michaël Met uw lichtend zwaard Geef ons macht Schenk ons kracht Goed te doen op aard

Op 29 september vieren wij het feest van Sint Michaël. Dit feest is het eerste feest dat ons, samen en met Sint Maarten en Sint Nicolaas, voorbereid op het Kerstfeest. Michaël wordt gezien als de bringer van de zonnekracht. Hij zorgt voor sterke gewassen, voor een goede oogst. Hij geeft ons de kracht en een helpende hand de komende periode door te komen.

Rond deze tijd laten we de zomer achter ons, de uitbundigheid van de zomer is nog wel te zien, alle gewassen woekeren en je kunt de enorme groei-kracht die ze bezaten nog zien. Nu is deze op zijn eind, de natuur verstilt en bereid zich voor op het terugtrekken en afsterven.

Rond deze tijd is het grootste deel van de oogst binnengehaald. We zien de rijkdommen van het land, van de aarde. Alles wat we hebben mogen oogsten om onszelf mee te voeden de komende tijd. Hiermee is het Michaëlfest ook een dankfeest, dat al eeuwenlang op vele plaatsen en op tal van manieren wordt gevierd.

Wij danken voor alles wat we hebben mogen oogsten de afgelopen periode, zowel van het land maar ook innerlijk, wat hebben we mogen ontvangen, wat hebben we mogen leren? Hebben we de moed en kracht dit mee te nemen en dit te gaan en blijven leven en uitdragen?

Het Michaëlfest staat voor deze moed en dapperheid, we willen moed verzamelen om de aankomende donkerte en kou van de herfst en winter tegemoet te treden.

De aarstengel Michaël zal ons helpen in ons gevecht met de krachten van het donker en de kou, die symbolisch neergezet wordt in het verhaal van Joris en de draak.

Het verhaal van Joris (de verpersoonlijking van de aartsengel) en de draak (de duistere macht) is een oproep om het kwaad te herkennen en een halt toe te roepen. Joris laat zien dat je het duistere tegemoet kunt treden. Hij redt de prinses (de zuivere mens) uit de klauwen van de draak.

De draak staat voor het slechte in de wereld, maar ook voor het slechte in onszelf. Michaël geeft ons de moed het slechte in onszelf te overwinnen en een evenwichtig mens te worden die doelbewust kan kiezen en grenzen kan verleggen. Naast Joris en draak is ook de weegschaal een belangrijk symbool. De weegschaal symboliseert Michaël als bringer van evenwicht tussen licht en donker, tussen zomer en winter, tussen goed en kwaad, tussen hemel en aarde.

Wij moeten net als hem de moeilijke dingen niet uit de weg gaan, maar juist tegemoet treden, verslaan. Ook die draak in onszelf die ons er van weerhoudt een geestelijk wezen te zijn, om ons licht te laten schijnen! Michaël zal met zijn zwaard het licht overdragen aan Sint Maarten. Sint Maarten ontvangt dan het licht en verlicht zo de weg naar Kerst.

Michaël, Michaël Met uw lichtend zwaard

Geef ons macht

Schenk ons kracht

Goed te doen op aard

