



Pinksteren

“Plotseling kwam er een geruis uit de hemel als van een hevige windvlaag en vulde het hele huis waarin zij vergaderd waren. Vurige tongen zetten zich op ieder van hen neer. En allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen verschillende talen te spreken.”

(Handelingen 2: 2-4)

Feest van de toekomst

Pinksteren is het feest van datgene wat nog niet is, van de vonk die opnieuw overspringt op ons, dat wat ons raakt, ons enthousiasme weer aanwakkert en maakt dat we proberen ontvankelijk te zijn, dat we ruimte creëren voor dat wat komt en tot ons spreekt. Dat we niet verstrikt raken in vaste denkbepelden en sjablonen. Ieder in onze eigen taal, op onze eigen manier kunnen we ons oefenen in nederigheid en open staan voor de ander en voor dat wat tot ons tegemoet komt.

Feest van de vrijheid van de geest.

Er wordt gesproken over de bruiloft tussen onze zoekende ziel en onze geest als van het enige huwelijk dat een mens echt vrij maakt. De mens is geketend aan het aardse lichaam, vrij worden kan hij alleen als hij zichzelf terug vindt in de Geest.

In het paradijs waren mens en wereld nog heel.(Heilig: wat heel is) De mens ging zich afzonderen en at van de boom van de kennis van goed en kwaad. Zonde betekent: afzondering. De mens wilde zelf denken en weten en scheidde zich af van zijn hogere ik. Ons denken is steeds meer een denken van alleen het intellect geworden. Kunnen we dat doordringen met de Geest, dan verbinden we ons ook met het ware hogere zelf in de mens.

Het hogere ik van ieder van ons is nodig om te werken vanuit de Goddelijke wereld. Via deze “kanalen” kunnen we vrede, evenwicht en blijheid ontvangen. Niet als persoonlijk bezit, maar delend met anderen. Pinksteren is een individueel gebeuren ten bate van de gemeenschap: bewustzijnsfeest van de toekomst.

Hemelvaart, Luilak en Pinksteren

Als we veertig dagen na Pasen Hemelvaartsdag gevierd hebben met dauwtrappen en de zon hebben zien opkomen, is het de zaterdag voor Pinksteren “Luilak”. Langslapers worden met veel lawaai

gewekt. In Haarlem wordt al sinds 1890 in de nacht van vrijdag op zaterdag een lentebloemenmarkt gehouden. Bakkers in deze streek verkopen luilakbollen: zoete broodjes met krenten en Kaneel.

We vieren PINKSTEREN vijftig dagen na Pasen, tien dagen na Hemelvaart. De 'Handelingen der Apostelen' vertellen ons dat de leerlingen bijeen waren en dat het plotseling geweldig begon te waaien. Voor hun ogen daalden vlammen uit de hemel neer, op elk van hen een: vanaf dat ogenblik konden de leerlingen in alle talen van de wereld spreken.

Het Pinksterfeest werd ook al gevierd door volkeren die leefden in de tijd voor het Christendom. Het was een feest dat sterk met de bloei en de ontwikkeling van de natuur verbonden was.

In de loop van de eeuwen zijn elementen van het voor-christelijke en het christelijke Pinksterfeest samengevoegd. Pinksteren is een feest van licht, lucht en kleur geworden, van vogels en bloemen. Zo gold vooral in vroeger tijden de duif als een bode uit de hemel. Een vogel die een bericht van de goden kwam brengen, als verbinding tussen het hemelse en het aardse.

In streken waar Pinksteren nog als volksfeest gevierd wordt, vinden we de pinksterbruid, getooid met bloemen. Het voorjaar was een goede tijd voor (vee)markten, schuttersfeesten, ringsteken, kermissen en pinksterblomverkiezingen.

Voor de Joden was Pinksteren oorspronkelijk een oogstfeest. Later werd herdacht dat God Mozes in de Sinäwoestijn op twee stenen tafels de tien geboden gaf. Het heet Sjawoet (Wekenfeest) en valt zeven weken na Pesach (Pasen). Op deze dagen worden veel zuivelproducten gegeten.

Feest voor kinderen en ouders op de Toermalijn

In de

kleuterklassen is Pinksterfeest een bruiloftsfeest met een bruid en een bruidegom en vele gasten. Bruid en bruidegom staan symbool voor de hereniging van de ziel en de geest. Als we ons denken kunnen doordringen met de Geest, dan verbinden we ons met het hogere zelf in de mens.

De klassen 1 t/m 6 luisteren 's morgens in de zaal naar een pinksterverhaal en zingen samen. Vanaf 11.30 wordt er gedanst om de meiboom. De meiboom is een beeld van de verbinding tussen hemel (kruin) en aarde (wortels). Als we samen dansen en de linten vlechten, ieder met eigen inbreng ontstaat er iets nieuws en kunnen we delen. We eten luilakbolletjes met stroop en vlechten mooie linten voor de dansen. In de klassen zijn duifjes te vinden, gekleurde linten, pinksterbruidjes en bruidengommetjes, mooie Pinkstertekeningen, teksten, vlechtvormen, schilderijen of bijenwaswerk.

De bloemen en versieringen voor het Pinksterfeest worden gemaakt van "mooimakersgoed", gekleurd papier. Echte bloemen horen bij het Sint Jansfeest. Pinksteren is een feest van de scheppende menselijke ziel, daarom maken we zelf de bloemen en versieringen.

Het is mooi als alle kinderen deze dag in witte of lichte kleren naar school komen!

Alle ouders zijn uitgenodigd om het feest mee te beleven en deel te nemen vanaf 11.30 op het plein. Zoek een mooie plek om de kinderen heen. Als het warm en zonnig is zijn alle kinderen blij met een zonnebril, hoedje, pet of zonneklep. Insmeren 's morgens is dan misschien ook geen overbodige luxe. Peuter- en kleuterouders hebben eigen informatie ontvangen voor de bruiloftsdag. We besluiten het feest rond 12.30/12.45 in de klassen. We wensen iedereen een mooie dag!

Namens de voorbereidingsgroep,

Betsie Otten.