



de Toermalijn

voor vrijeschoolonderwijs

23 maart 2018

Weekbericht

Agenda

- 28 mrt Paasviering
- 28 mrt Boeken- en mineralentafel, wollejtjes en honing 12.15-13.00 uur
- 29 mrt **Studiedag, alle leerlingen zijn deze dag vrij**
- 30 mrt **Goede vrijdag vrije dag**
- 2 apr **Tweede Paasdag vrije dag**
- 5 apr Ouderavond klas 5, 19.45 uur inloop, 20.00 uur start
- 6 apr Toneel klas 2 om 11.45 uur
- 7 apr Klusdag van 9.00–15.00 uur
- 11 apr Toneel klas 1
- 13 apr Zwemmen, klas 2 en 6
- 13 apr Toneel klas 4
- 17 apr Ouderavond kleuters, 19.45 uur inloop, 20.00 uur start
- 17 apr en 18 april IEP toets klas 6
- 20 apr Koningsspelen
- 25 apr Boeken- en mineralentafel, wollejtjes en honing 12.15-13.00 uur
- 27 apr **Koningsdag, vrije dag**
- 30 apr tot en met 4 mei **MEIVAKANTIE**

Aanwezigheid Harry en Linda

Harry is op maandag en woensdag op de Toermalijn.
Linda (IB) is op maandag op school.

Klassenassistent klas 1, 2 en 3

Vorige week vrijdag hebben de gesprekken plaatsgevonden met kandidaten voor de vacature klassenassistent voor klas 1, 2 en 3.
Uit de kandidaten is Martine Laurens gekozen. Martine is de moeder van Levi uit klas 3. Na Pasen start Martine met haar werkzaamheden.

Komende week, korte week

Komende week is maar een korte week. Donderdag is er een studiedag en vrijdag is het Goede Vrijdag. Deze beide dagen zijn de kinderen vrij. Ook tweede Paasdag zijn de kinderen vrij.

Palmpasen



Het is alweer bijna Pasen!

Pasen is het enige feest dat door de werking van de zon en de maan bepaald wordt. Pasen valt op de zondag na de eerste volle maan na 21 maart.

De Stille week, de week voorafgaande aan het Paasfeest, willen we proberen te benaderen in de stemming van die dagen.

Dat betekent dat wij juist niet in die week uitbundig Paasfeest zullen vieren, maar andere activiteiten inzetten om met de kinderen de voorbereiding op Pasen te ervaren.

Woensdag zullen de kinderen in de klas een sobere maaltijd nuttigen met een gewoon gebakken brood (geen paasbrood), wat in het bijzijn van de kinderen gesneden en verdeeld wordt. Verder zullen er matses en tuinkers bij de sobere maaltijd gegeten worden.

De kinderen hoeven die dag geen eten mee naar school. Op de dinsdag na Pasen gaan de kleuters eieren zoeken in het park.

De andere klassen zullen die dag op hun eigen manier aandacht aan het Paasfeest geven.

Wij wensen je allemaal goede en mooie dagen toe.

Van Palmpasen naar Pasen (achtergrond informatie)

De vroege lente is in de natuur een periode van groeikracht en licht, maar in de kerk of in onze spiritualiteit beleven velen van ons (een gedeelte van) deze periode als moeilijk. Vooral de Lijdensweek, de stille week, is soms 'zwaar' en deze eindigt in een hoogtepunt op paaszondag. Hoe en waarom is dat zo? En hebben we de afgelopen periode kunnen gebruiken om te vasten, reinigen en lijden? Werd met kerstmis, na een stilteperiode, Christus in ons geboren, nu met Pasen

staat ons "Ik", of ons bewustzijn, op. Maar eerst hebben we nog Palmpasen, het ultieme lentefeest en dat laat ons en onze kinderen andere en vrolijke aspecten beleven. De jubelstemming van Palmpasen is een laatste uitspatting voordat de lijdensweek begint. In de week voor Pasen voelen sommige mensen dat het leven moeite kost. Ze lijden mee als een innerlijke kruistocht. Gelukkig wacht daar aan het einde de opstanding en herrijzenis.

Pasen is een feest, dat elk jaar op een wisselende datum valt. Het wordt gevierd op zondag, volgend op de eerste volle maan na de voorjaarsevening. Het 'groeien' van de maansikkel is 's avonds leuk om met kinderen te volgen. Het verhaal gaat ook dat je met Pasen een haas in de maan kunt zien...

Pasen is het feest van de opstanding. In de kerk ligt de nadruk - naast een nieuw begin van het kerkjaar met o.a. de nieuwe jaarkaars – vaak nog op het lijden wat voorafgaat aan de opstanding. De muzikale Passies gaan ook over het lijden en de kruisiging. De opstanding-wat het werkelijke Pasen is, heeft minder aandacht. Misschien omdat het moeilijker voor ons is om in mee te gaan? Of misschien dat de kerk ons vroeger niet 'bewust' wilde laten worden?

De opstanding van Christus na zijn kruisdood is eigenlijk pas voor oudere kinderen te begrijpen. De antroposofie voegt daar de opstanding van het "Ik" aan toe, wat voor volwassenen een extra verdiepmogelijkheid biedt. Als we de leeftijdperiode (of ontwikkelingsfasen van Rudolf Steiner) bekijken, dan wordt het "Ik" geboren met 21 jaar. Pasen biedt ons de mogelijkheid om het "Ik" alsnog geboren te laten worden, mochten we daaraan voorbijgegaan zijn met onze 21 jaar of om jaarlijks die "Ik"-kracht te versterken.

Met kleine kinderen kunnen we het paasfeest het beste vieren door hen te laten beleven hoe in de natuur alles opnieuw tot leven komt. Ga met ze naar buiten! Hoor de vogels zingen, kijk naar de bloemen, plant viooltjes en ga samen vroeg op om de natuur wakker te zien worden en die groei-kracht te ervaren. Gedurende de wintertijd waren planten onder de aarde in diepe rust verborgen; met Pasen zien we overal in de natuur de krachten van het licht. De knopjes die de hele winter dicht waren zijn opgezwollen en soms al opengebarsten. Nu zien we het klein hoefblad, de bosanemoontjes, het speenkruid en andere voorjaarsbodem uit de aarde tevoorschijn komen. Dit jaar zijn alle planten, bomen en struiken bijzonder vroeg en hebben we een uitbundige lente.

De eieren en de paashaas die de eitjes komt brengen, gelden als symbolen voor Pasen en stammen nog uit de tijd van de Germanen. Zij kunnen, naast dat ze plezier geven, als beelden zorgen voor een geestelijke achtergrond en daar zijn kinderen gevoelig voor en 'snappen' ze zonder dat wij het ze hoeven te vertellen. Het ei gold heel vroeger als iets heiligs. Het is het symbool voor het ontkiemende leven. De paasbode, die de kinderen de eieren brengt, is de haas. Hij heeft bijzondere eigenschappen; de haas is een vreedzaam wezen, dat oog heeft voor de noden van een ander en zonder zelfzucht alles doet om een ander te redden.

Zo is Pasen het feest van de opstanding en het licht geworden. Het geeft nieuwe impulsen en nieuwe groei-kracht. Niet alleen in de natuur, maar ook in jezelf. Nieuwe dingen zijn in deze periode makkelijker te ontwikkelen. De opstanding van het "Ik" maakt ons bewust wat we doen en maakt ons sterk voor de komende zomer. Omdat die nieuwe impulsen ruimte nodig hebben, zijn we teruggekomen bij de vastenperiode, die 40 dagen voor Pasen begonnen is, met zijn reiniging en loslaten.

Antroposofie en het kind, Marion Vreugdenhil

Tas met kleding

Op het secretariaat staat al enige tijd deze tas met kleding. Ik heb geen idee van wie of voor wie deze tas is. Wil degene die dit wel weet regelen dat deze tas opgehaald wordt.



Paasfeest op Terra mbo

Op woensdagmiddag 28 maart 2018, houden wij een paasfeest. Alle kinderen zijn uitgenodigd. We gaan paasspelletjes spelen, knutselen, konijnen knuffelen, springen op een springkussen en nog veel meer leuke activiteiten. We zorgen er ook voor dat alle kinderen voorzien zijn tijdens deze middag van wat lekkers en wat te drinken. We hopen dat er zoveel mogelijk kinderen komen op ons paasfeest!

Wanneer: Op 28 maart 2018 vanaf 13:00 tot 16:00.

Tussen 13:00 tot 15:15 spelletjes, knutselen en konijnen knuffelen.

Om 15:15 een afsluitend spel.

Waar: Terra mbo, werkhof 56 Meppel

Kosten: €3,-

Voor meer informatie kunt u ook bellen naar 06-41039123

Taribush Wandelfestival

Op zondag 25 maart organiseert Taribush, in samenwerking met SBB en Natuurmonumenten) voor de tiende keer het Taribush Wandelfestival. Deze dag staat uiteraard in het teken van wandelen, maar ook vooral in het teken van gezellig met elkaar buiten zijn en activiteiten ondernemen.

Er zijn deze dag twee verschillende wandeltochten

Kinderspeurtocht:

Een leuke speurtocht voor kinderen t/m 7 jaar. Deze speurtocht eindigt traditie getrouw met het schatzoeken.

Avonturentocht:

Avontuurlijke wandeltocht voor de kinderen van 7 t/m 13 jaar, waarbij onderweg opdrachten moeten worden uitgevoerd en waarbij goed nagedacht moet worden over de route!

Het festivalterrein:

Na de wandeling is het uiteraard tijd voor de kinderen om lekker te spelen op ons terrein. Er kan boog geschoten worden, het bos is aantrekkelijk genoeg om te spelen, de paashaas wandelt af en toe ook een rondje en uiteraard staan de springkussens klaar om besprongen te worden!

Programma:

12.30 uur Start Wandeltochten vanaf Kamp Taribush (tussen Beilen en Dwingeloo)

17.15 uur Bekendmaking winnaars van de kindertochten

Kijk voor meer informatie op: <http://www.lentewandelfestival.nl/>

Schoonmaakouders woensdag 28 maart

Dieuwke	Faye en Robbin
Helge	Runne en Heleen
Klas 1	Ohle en Bram
Klas 2	Tobias
Klas 3	Manna
Klas 4	Araya
Klas 5	Finn IJ.
Klas 6	Thomas P.

Kindertuintjes



Euritmie cursus Meppel voor volwassenen

Kiemkracht in onszelf en in de natuur

Met beweging navoelen van het innerlijke gebaar

Locatie: te gast bij De Christengemeenschap

Catharinastraat 44, 7941 JG Meppel

Maandagmiddagen 9 – 16 – 23 – 30 april 2018 Tijd 15:00 tot 17:00 uur

Pianist Imke Jelle van Dam

Kosten € 50,- Als u een tweede persoon meebrengt krijgt u beiden € 5,- pp korting op de hele cursus.

Overmaken is aanmelden. Graag zo snel mogelijk met vermelding van uw telefoonnummer en emailadres. (schrijf 'at' in plaats van '@')

IBAN NL 45 TRIO 0338 5295 19 t.n.v. Euritmieoord Groningen

Connie Oterdoom euritmiste

info@euritmieoord.nl tel 06-3069 3420